

Munāfiq

(huichelaar)

Munafiq Ki 3 Nishaniyan!

Hazrat Abu Hurairah RadiyAllahu Anhu se Riwayat hai ke RasoolAllah ﷺ ne Irshad Farmaya: “Munafiq ki 3 Nishaniyan Hain:

Jab Wo Baat Kare To Jhoot Bole. 

Jab Wa'dah Kare To Wadah Khilafi Kare. 

Aur Jab us ke Paas Amanat Rakhwayi Jaye To us Mein Khayanat kare” 

(Sahih Bukhari)

Abu Hurairah

Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali al-Qādiri

Copyright © M.J. Tangali
Amsterdam, 23 februari 2020

1e druk

Uitgever: Stichting Noorani Islamic Research Institute

E-mail: via websites

Websites: www.tangali.net www.noorani.eu



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Een leerboek voor jong en oud van de

- 📖 Murid van Qaid-e-Ahle Sunnat Imam Shah Ahmad Noorani Siddiqui Qadri (Rahmatullaahi alai)
- 📖 Talib van Taajush Shari'ah Qazi-ul-Quzzat Imam Akhtar Raza Khan Qadri al-Azhari (Rahmatullaahi alai)
- 📖 Khalifah van Shere Raza Sheikh Mannan Raza Khan Qadri (Hafizullahi Ta'ala)



Prof. dr. Mohamed Juzoef Tangali Qadri

Alim-e-Din, Ph.D (Islamic Studies), JD (Doctor of Law), MBA, MA (Controlling), M.Sc (Internal Auditing), PgDip Law, PgDip CISO

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ik getuig dat niemand en niets het recht heeft om aanbeden te worden, behalve Allāh Ta'ala Die geen partner heeft, noch in Zijn attributen of rechterlijke macht. En ik getuig dat de Heilige Profeet Mohammed ﷺ Zijn dienaar en Laatste Boodschapper is, die licht heeft gebracht in alles wat bestaat, de arrestatie en de uitspraken van wat halāl (wettig) is en wat harām (verboden) is en die het fundament van de islam is door zelf een model te zijn waardoor de islamitische religie stevig verankerd is in de moesliemgemeenschap. O, Allāh Ta'ala zendt zegeningen van vrede en glorie naar de geliefde en nobele Profeet ﷺ, zijn familie, zijn metgezellen (radi Allāhu anhum) en degenen die hen volgen, met inbegrip van de Ulema-e-Haqq. Amien.

Juzoef

Inhoud

Voorwoord	6
1. Tauhied	8
2. Kennis van de <i>Din</i>	11
3. Wat staat in de Heilige Qur'ān en Ahadīth?	12

Voorwoord

In de islam waren de *munāfiqun* (hypocrieten) of valse moesliem een groep die in de Heilige Qur'ān zijn afgekeurd als uiterlijke moesliems die innerlijk ongeloof verborgen hielden en actief probeerden de moesliemgemeenschap te ondermijnen. *Munāfiq* is een persoon die in het openbaar en in de gemeenschap laat zien dat hij een moesliem is, maar de islam verwerpt of negatief commentaar op heeft, hetzij in zijn hart of onder vijanden van de islam. De hypocrisie zelf wordt *nifāq* genoemd.

Qaid-e-Ahle Sunnat Allāmah Shah Ahmad Noorani Siddiqui (rahmatullahi alai) Allāh Ta'ala vertelde dat er drie soorten huichelaars zijn, namelijk:

1. Iemand die voortdurende liegt
2. Iemand die een belofte niet nakomt
3. Iemand die zich voordoet als moesliem (soennie), maar in andere kringen slecht over de islam praat en denkt.

De derde van bovenaan genoemde is de meest afschuwelijke. Zo zijn er hedendaags veel Ahmadiyya's die zich voordoen als bekeerd tot de islam, maar in hun hart de

kāfir Mirza Qadiyani als profeet of mujaddid enzovoorts erkennen wat uitsluitend voor de soennie is weggelegd. In deze uitgave gaan wij hierover bewijs aanvoeren uit de Heilige Qur'ān en Ahadīth-e-Mubāarak.

Veel lees- en leerplezier.

Juzoef

1. Tauhied

Imām Abu Hāmid al-Ghazali (radi-Allāhu ‘Anhu) schrijft in zijn boek Ihya Uloom-ud-Din dat de huidige [figuurlijke] betekenis van Tauhied scholastische theologie of ‘Ilm Kalām is, de kennis van de methoden van onderbouwing en de manier van confronteren van de tegenstanders. Tauhied was toen de overtuiging dat alle dingen van Allāh Ta'ala komen en het sloot alle tussenpersonen uit, de overtuiging dat goed en kwaad allemaal van Allāh Ta'ala komen en dat het resultaat van Tauhied afhankelijkheid van Allāh Ta'ala is. Dergelijke mensen geloofden dat een andere vrucht van Tauhied is het voorkomen van klachten aan de mensen, niet boos op hen zijn en om tevreden te blijven met het decreet van Allāh Ta'ala. Een andere vrucht van Tauhied is het gezegde van Hazrat Abu Bakr (radi-Allāhu ‘Anhu) tijdens zijn ziekte. De mensen zei tegen hem: “Laten wij een arts voor u roepen.” Hij zei: “De arts zelf heeft mij deze ziekte gegeven.”

Allāh Ta'ala openbaart:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

“En er zijn mensen, die zeggen: “Wij geloven in Allāh en in de laatste Dag, hoewel zij geen gelovigen zijn.” Surah al-Baqarah (de koe), H2, vers 8

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا
إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ

“En wanneer zij de gelovigen ontmoeten, zeggen zij: “Wij geloven”, doch wanneer zij naar hun leiders gaan, zeggen zij: “Wij zijn waarlijk met u, wij spotten slechts [met hen, soennie].” Surah al-Baqarah (de koe), H2, vers 8

Toen de Profeet ﷺ Mu'adh (radi-Allāhu ‘Anhu) naar Jemen stuurde, zei hij tegen hem: “Je gaat naar een natie van het volk van de Schrift, dus laat het eerste wat je hen leert [uitnodigt tot] de Tauhied van Allāh Ta'ala zijn. Als zij dat leren, vertel hun dan dat Allāh hen heeft opgedragen vijf namāz tijden per etmaal na te leven. En als zij bidden [namāz], vertel hun dan dat Allāh hen opgedragen heeft om zakāt van hun bezittingen af te dragen en dat dit van de rijken onder hen zal worden geheven en aan de armen gegeven zal worden. En als ze daarmee

instemmen, neem dan zakāt van hen af, maar vermijd de beste eigendommen van de mensen.” *Sahīh al-Bukhārī*

Gehuichel is de grootste ziekte waarmee een persoon is beladen en het is een grote zonde. wordt aangevallen en het is een belangrijke zonde.

Hazrat Usman (radi-Allāhu ‘Anhu) zei: “Ik vrees het meest voor deze natie de hypocriet geleerde mannen.” Mensen vroegen: “Hoe kan een hypocriet een geleerd man zijn?” Hij antwoordde: “Hij heeft verbale kennis, maar zijn geest en zijn daden zijn onwetend.”

Hazrat Khalid bin Ahmed (radi-Allāhu ‘Anhu) zei: “Er zijn vier soorten mannen, namelijk (1) iemand die echte kennis bezit en weet dat hij het weet. Hij is een echt geleerd man, (2) iemand die kennis heeft, maar hij laat niet weten dat hij het weet; wees voorzichtig met hem, (3) iemand die geen kennis heeft en weet dat hij het niet weet; zo'n man is geschikt om begeleid te worden, dus geef hem leiding en (4) iemand die geen kennis heeft en niet bewust is dat hij niet weet; laat hem met rust.”

Hazrat Hasan (radi-Allāhu ‘Anhu) zei: “Dood van het hart is de straf van een geleerde man. De dood van het hart is het zoeken van de wereld met de acties van het Hiernamaals.”

2. Kennis van de *Din*

De Heilige Profeet ﷺ zei: “Twee eigenschappen van karakter zijn niet verenigd in een hypocriet, namelijk goede begeleiding en kennis van de theologie.” Wanneer deze kennis over hem zal heersen, zal hij vrij zijn van hypocrisie en show.

De Profeet ﷺ zei: “Het beste van het volk is een gelovige, geleerde mens die goed doet wanneer het gevraagd wordt en wanneer de mensen zich van hem afhouden, houdt hij ook weg van hen.”

De Profeet ﷺ zei: “Geloof is zonder jurk en de jurk is angst voor Allāh Ta'ala, het ornament is schaamte en de vrucht is Kennis.”

De Profeet ﷺ zei: “De dood van een volk is makkelijker dan de dood van een geleerde man.”

De Profeet ﷺ zei: “Mensen zijn als de mijnen van goud en zilver. Degenen die het beste

waren in de dagen van onwetendheid zijn de beste in de islam op voorwaarde dat zij de kennis van de theologie hebben.”

De Profeet ﷺ zei: “Ik zal bemiddelen op de Dag van de Opstanding en wees een getuige voor iemand die zich verbindt tot het geheugen veertig ahadīth uit van, mijn volgelingen en zendt deze aan hen.

3. Wat staat in de Heilige Qur’ān en Ahadīth?

De Profeet ﷺ zei: “Het teken van geloof is om van de Ansār te houden, en het teken van hypocrisie is om de Ansār te haten.” *Sahīh al-Bukhārī*

Huzaifa (radi-Allāhu ‘Anhu) zei: “In feite was het hypocrisie die bestond in het leven van de Profeet ﷺ, maar vandaag is het *kufr* (ongeloof) na geloof.”

Hazrat Zaid bin Thabit (radi-Allāhu ‘Anhu) rapporteerde: “Toen de Profeet ﷺ ging [naar de slag om] Uhud, keerden enkele van zijn metgezellen [hypocrieten] terug [naar huis].

Een partij van de gelovigen merkte op dat zij degenen [hypocrieten] zouden doden die waren teruggekeerd, maar een andere partij zei dat zij hen niet zouden doden.

Dus openbaarde Allāh Ta'ala:

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتْرِيدُونَ
أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا

“Waarom heb je betreffende de huichelaars [in] twee partijen [verdeeld]? Allāh heeft hen neergeslagen wegens hetgeen zij verdienden. Wens je hun te leiden, die Allāh te gronde deed gaan? En voor hen, die Allāh doet dwalen, zul je geen uitweg vinden.” Surah an-Nisā (de vrouwen), H4, vers 88

De Profeet ﷺ zei toen: “Medina verdrijft de slechte personen van hieruit zoals vuur de onzuiverheden van ijzer verwijdert.” *Sahīh al-Bukhārī*

Hazrat Abu Musa al-Ash'arie (radi-Allāhu 'Anhu) rapporteerde dat Allāh's Boodschapper ﷺ zei: “Een gelovige die Qur'ān reciteert is als een sinaasappel waarvan de geur zoet is en de

waarvan smaak zoet is; een gelovige die Qur'ān niet reciteert is als een dadel die geen geur heeft, maar een zoete smaak; en de hypocriet die Qur'ān reciteert is als een basilicum waarvan de geur zoet is, maar waarvan de smaak bitter is; en een hypocriet die Qur'ān niet reciteert is als colocynth¹ die geen geur heeft en een bittere smaak heeft.” *Sahīh Muslim*

Hazrat 'Abdullah bin 'Amr (radi-Allāhu ‘Anhu) rapporteerde dat de Profeet ﷺ zei: “Wie de volgende vier [kenmerken] heeft zal een pure hypocriet [zijn] en wie één van de volgende vier kenmerken heeft zal een kenmerk van hypocrisie hebben, tenzij en totdat hij het opgeeft, [te weten]

1. Wanneer hem iets wordt toevertrouwd, verraadt hij.
2. Wanneer hij spreekt, vertelt hij een leugen.
3. Wanneer hij een verbond sluit, blijkt hij verraderlijk.
4. Wanneer hij ruzie maakt, gedraagt hij zich op een zeer onvoorzichtige, kwaadaardige en beledigende manier.” *Sahīh al-Bukhārī*

¹ Een tropische klimplant uit de oude wereld van de kalebasfamilie, die een vlezig fruit draagt en al lang wordt gekweekt.

Hazrat Ibn 'Umar rapporteerde, dat toen 'Abdullah bin Ubai (het hoofd van de hypocrieten) stierf, zijn zoon naar de Profeet ﷺ kwam en vroeg: “O Allāh’s Boodschapper geef mij alsjeblieft uw hemd om hem erin te hullen, leidt zijn begrafenisgebed en smeek Allāh vergiffenis voor hem. Dus gaf Allāh’s Profeet ﷺ zijn hemd aan hem en zei: ‘Informeer mij [zodra de begrafenis klaar is] zodat ik het begrafenisgebed kan voorgaan.’ Toen hij hem informeerde en de Profeet ﷺ van plan was het begrafenisgebed voor te gaan greep 'Umar zijn hand vast en zei: ‘Heeft Allāh u niet verboden het begrafenisgebed voor te gaan van de hypocrieten?’ De Profeet ﷺ zei: ‘Ik heb de keuze gekregen want Allāh zegt: '[Het maakt niet uit] of u [O Mohammed] vergiffenis vraagt voor hen [hypocrieten] of niet vraagt om vergeving voor hen. Ook al vragen jullie zeventig keer voor hun vergiffenis, Allāh zal hen niet vergeven [zoals **Hij openbaart**]

أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً
 فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Of je vergiffenis voor hen vraagt of dat je geen vergiffenis voor hen vraagt [zelfs al vraag je zeventigmaal vergiffenis voor hen] Allāh zal hen toch niet vergeven. Dit is omdat zij in Allāh en Zijn boodschapper niet geloven. Allāh leidt het trouweloze volk niet.” Surah at-Taubah (berouw), H9, vers 80

Dus bood de Profeet ﷺ het begrafenisgebed aan en op dat moment kwam de volgende openbaring:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

“En bid [O Mohammed] voor geen enkele hunner [hypocrieten] die sterft, noch sta bij zijn graf, want zij verwierpen Allāh en Zijn boodschapper en stierven, terwijl zij overtreders waren.” Surah at-Taubah (berouw), H9, vers 84 (in Sahīh al-Bukhārī)



NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

معهد نوراني للبحوث الاسلامية

A center for Islamic- and secular knowledge
and scientific research - www.noorani.eu



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ