



Noorani Islamic Research Institute

<http://www.tangali.net>

Publicatie 178

Imam Jafar as-Sadiq

Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri



پا جعفر بن محمد الصادق

Boek: Tazkira Mashaikh-e-Qadiriya Barakatiya Ridawiyah

Vertaler in Engels: Maulana Aftab Qasim

Bron: www.rehmat-e-alam.com



Copyright © M.J. Tangali
Amsterdam, 24 mei 2013

1e druk

Uitgever: Stichting Noorani Islamic Research Institute

E-mail: info@tangali.net

Website: www.tangali.net



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher.



**Sayyiduna Imam Ja'far
as-Sadiq**
Radi Allahu Ta'ala Anhu

*Zesde Noer van de Qadiriyaah
Spirituele Ketting*

1. Inleiding

Allahuma Salle Wa Sallim Wa Baarik Alaihi Wa Alaihim Wa alal Maulas Sayyidil Imaami Ja'faribni Muhammadinis Saadiqi *radi Allahu Ta'ala Anhuma* is de zesde shaykh van de Qadri silsilah. Er is al veel gezegd in zijn lof door vele grote Schriftgeleerden.

2. Geboorte

Hij werd geboren op een maandag 7 Rabi ul Awwal in ofwel 80 of 83 Hijri in Medina Munawwarah. [Masaalik als-Saalikien, Vol.1, pagina 217]

3. Zijn naam en titels

Zijn naam was Jaafar bin Mohammed en hij was ook bekend als Abu Abdullah en Abu Ismail. Zijn titels waren Saadiq, Faadil en Taahir.

4. Zijn moeder

Zijn moeder was Umm-e-Fardah die de dochter was van Hazrat Qasim *radi Allaho anho* en de kleinzoon van Sayyeduna Hazrat Abu Bakr Siddiqui *radi Allaho anho*. De moeder A'asma van Hazrat Qasim was de dochter van Hazrat Abdur Rahmaan, de zoon van Hazrat Abu Bakr Siddique *radi Allaho anho*.

5. Zijn eigenschappen en kwaliteiten

Hij was erg knap en had een stralend uiterlijk. Hij had de perfecte lengte en was bruin van huidskleur. Hij omvatte de voorbeeldige kwaliteiten zijn voorvaderen. Hafiz Abu Nuaim Isfahani verhaalt in Khalifatul Abraar op gezag van Umar bin Midqaam: "Toen ik de kans kreeg om meer van Hazrat Imam Jaafar Saadiq *radi Allaho*

anho te kunnen weten, kreeg ik meteen het gevoel dat hij van de afstammelingen van de Profeten was."

Hij was een zeer verheven en vrome persoonlijkheid. Zijn innerlijke en uiterlijke verschijning straalde helderheid uit. Hij richtte zich tot de armen en de onderdrukten met grote liefde. Zodra hij al zijn knechten bij zich riep zei hij: "Laten wij elkaar de handen geven en beloven dat degene die op Dag des Oordeels heil ontvangt voor de rest van ons zal bemiddelen." Bij het horen van deze wens zeiden ze: "O Ibn Rasoel *sallallaaho alaihi wa sallam!* Om welke reden heb je onze voorbede nodig, wanneer je geliefde voorvader Rasoeloellah *sallallaaho alaihi wa sallam* zelf zal bemiddelen voor de hele schepping? 'Hij zei toen: "Ik schaam mij, om mijn daden in ontvangst te nemen en te staan voor mijn voorvader, de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam.*"

Toen Hazrat Dawoed Taa'ie *radi Allaho anho* kwam bij Hazrat Jaafar Saadiq *radi Allaho anho* kwam zei hij: "Geliefde afstammeling van de Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* geeft advies zodra mijn hart donker is geworden." Hazrat Jaafar *radi Allaho anho* vroeg: "O Abu Suleyman! U bent een geweldige Zaahid van uw tijd. Welke behoefte hebt u aan mijn advies?" Hazrat Dawoed Taa'ie *radi Allaho anho* antwoordde: " O afstammeling van de Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam*, u bent gezegend met excellentie onder de mensen en het adviseren aan iedereen is op u verplicht." Toen zei hij: "O Abu Suleyman! Ik vrees dat op de dag van de Dag des Oordeels mijn voorvader Mohammadoer Rasoeloellah *sallallaaho alaihi wa sallam* mij bij mijn kraag zal grijpen en vragen: "Waarom was je langzaam in het vervullen van je recht om onderwerping?" Wat zal ik dan zeggen? Zo hoeft deze akte (van advies) niet afhankelijk te zijn van degenen met gestalte of familielij, maar het gaat over de goede daden die zijn gedaan in het Hof van

Allah. Hazrat Dawoed *radi Allaho anho* hoorde dit en begon te huilen. Hij zei toen: "O Allah! Als zo'n grote persoonlijkheid, die de afstammeling is van een Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* en waarvan de werkelijkheid is gevuld met licht en wijsheid, en wiens overgrootmoeder Bibi Fatima is zo bang is voor zijn toekomst en conditie, wat voor recht heeft Dawoed Taa'ie om trots te zijn op zijn daden?" [Masaalik als-Saalikien]

6. Uitmuntendheid

Hij was zonder twijfel de ware opvolger van het islamitische rijk en een van de grootste Imams van zijn tijd. Imam Jaafar Saadiq *radi Allaho anho* was een geweldige Aabid en Soefi. Veel geheimen van Tasawwuf werden door hem verklaard. In Tabqaat-ul Abrār staat geschreven, dat hij de autoriteit van Hadith kreeg van zijn gezegende vader, van Imam Zuhri en Naaf 'i en ibn Moenkadir etc. en Sufyaan Sawri, Ibn Ainiyyah, Shu'ba, Yahya Al Qataan, Imam Malik en diens zoon Imam Moesa Kaazim (*ridwaanullahi ta aala alaihiem ajmaien*). Allama Ibn Hajar Makki *radi Allaho anho* schrijft in Sawaa'iq Muhariqa: "De verheven Imams zoals Yahya Bin Saeed, Ibn Jareeh, Imam Maalik ibn Anas, Imam Sufyaan Sawri, Sufyan bin Ainiyyah, Imam Abu Hanifa en Abu Ayoob Sajistani (*ridwaanullahi ta aala alaihiem ajmaien*) hebben Hadith van hem overgenomen." [Masaalik als-Saalikien]

Hazrat schreef ook boeken over tal van onderwerpen, zoals genoemd door geleerden als Imam Kamaaludeen.

7. Zijn Ibādat

Hij was bekend om zijn ibādat (aanbidding) en zijn streven in het Hof van Allah. Hazrat Imam Malik *radi Allaho anho* zei: "Ik heb hem een heel lange tijd mogen dienen en ik vond hem altijd in een

van de drie ibādats. Ofwel was hij in namāz, of verdiept in reciteren van de Qur'aan, of hij was aan het vasten." Hij heeft nooit enig Hadith Sharief overgeleverd zonder wudhu. [Tazkirat al-Awliya]

8. Zijn dua

Hij was zonder twijfel een trouwe dienaar van Allah en hij bereikte altijd alles wat hij vroeg in het Hof van Allah. Abul Qasim Tabri verhaalt van Wahāb, dat hij hoorde van Laith bin Sa'ad *radi Allaho anhoma*: "Ik was in 113 Hijri te voet op weg naar Hadj en bereikte Mekka Mu'azammah. Ik bereikte Jabl Abu Qais dicht tegen de begintijd van Asr Salāh. Daar zag ik een vrome man zitten (in afzondering) dua (smeekbede) te doen. Hij zei zo vaak "**Ya Rabbi Ya Rabbi** ", dat de ademhaling bemoeilijkt werd. Vervolgens op dezelfde manier, zei hij '**Ya Hayy Ya Hayy**' dan '**Ya Rab'bahoe Ya Rab'bahoe**, daarna in dezelfde adem zei hij: '**Ya Allah Ya Allah** aanhoudend. Hij zei toen '**Ya Rahmaanoe Ya Rahmaanoe, Ya Rahiemoe Ya Rahiemoe**' en toen hij ging verder met te zeggen: '**Ya Arhamar Raahimien**'. Hij smeekte toen: "O Allah, ik wens druiven te eten. Gelieve zegen mij met wat, en mijn kleren zijn oud en gescheurd geef mij alstublieft nieuwe."

Hazrat Laith *radi Allaho anho* zei: "Bij Allah, hij was nog steeds zijn dua aan het herhalen toen ik zag dat een mandje met druiven voor hem werd gehouden, terwijl het in geen geval de druif seizoen was en ik heb geen druiven in de buurt van hem te zien vóór zijn dua. Ik zag ook dat er twee stukken lapjes in de buurt van de druiven gehouden werd. Ik heb nog nooit zo'n mooi materiaal gezien. Hij ging zitten om de druiven te eten. Ik ging naar hem toe en vroeg: 'Huzoer! Mag ik ook een rol in deze hebben? En hij vroeg waarom? Ik antwoordde, omdat ik Aamien zei tijdens je dua.' Hij zei: 'Welnu, voorwaarts en eet samen met mij'. Ik begon

ook deel te nemen in de druiven. Ze waren zo lekker, en ik had nooit zulke heerlijke druiven had gegeten. Ik at totdat ik tevreden was, maar de mand bleef zoals het aan het begin was, vol met druiven. Hij bood mij ook een stuk doek aan en ik zei dat ik geen behoefte aan had, dus wikkelde hij één om zijn middel en drapeerde hij de andere over zijn schouder. Hij vertrok toen naar de berg en ik volgde hem. Toen hij dicht bij Saffa en Marwa was riep een bedelaar hem toe en zei: 'O afstammeling van de Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam!* Geef deze lap aan mij en Allah zal je kleden in de kleren van Jannat'. Hij gaf onmiddellijk de twee stukken stof aan de bedelaar. (Bij het zien van deze), informeerde ik over de identiteit van deze vrome man die een bedelaar was. Hij vertelde mij, dat hij Hazrat Jaafar Saadiq *radi Allaho anho* was. Ik keek concentreerde mij aandachtig op hem zodat ik enkele woorden van wijsheid kon horen en zijn zegeningen kon krijgen, maar hij was uit mijn zicht verdwenen. "[Tazkirat al-Awliya, pagina 12]

Eens zagen sommige mensen dat Hazrat Jaafar *radi Allaho anho* een zeer dure mantel droeg. Een van de mensen liep naar hem toe en zei: "Huzoer! Het is niet goed voor de Ahle Bait om zulke dure kleding te dragen." Hij pakte de hand van de man vast en stak het in zijn mouwen. De man was verbaasd toen hij ontdekte dat Hazrat kleren onder zijn gewaad droeg die gemaakte waren jutezakken. Hazrat Jaafar *radi Allaho anho* zei toen: "De binnenkant is voor mijn Schepper en de buitenkant voor de schepping."

Een man verloor een keer zijn portemonnee met duizend dinars. Imam Jaafar *radi Allaho anho* liep dicht bij hem, dus hield de man de hand van de Imam vast en beschuldigde hem van het stelen van zijn geld. Hazrat Imam Jaafar *radi Allaho anho* vroeg hoeveel dinars hij in zijn zak had en de man zei dat hij duizend dinars had. Hazrat nam hem mee naar zijn huis en gaf hem duizend dinars uit

zijn rijkdom. De volgende dag vond de man zijn portemonnee en kwam haasten naar Hazrat Imam Jaafar Saadiq *radi Allaho anho* om het geld dat hij van hem had gekregen terug te geven. Hazrat Imam Jaafar *radi Allaho anho* zei: "We willen niet terugnemen wat we al hebben gegeven." De man vroeg toen aan een aantal mensen wie die Imam was en kreeg te horen dat hij Hazrat Imam Jaafar Saadiq *radi Allaho anho* was. Toen hij dit hoorde werd hij heel verdrietig en kreeg spijt van zijn gedrag. [Tazkirat al-Awliya]

9. Debat met een atheïst

Hazrat Jaafar *radi Allaho anho* bracht veel van zijn tijd door met het verspreiden van het Woord van Allah en Zijn Rasoel *sallallaaho alaihi wa sallam*. Hij sprak altijd tegen hen die niet in Allah geloven. Een atheïst uit Egypte kwam naar Hazrat Jaafar Saadiq *radi Allaho anho* toen hij in Mekka was. Hazrat Jaafar Saadiq *radi Allaho anho* vroeg zijn naam en hij zei dat zijn naam Abdul Malik was, maar ook bekend was als Abdullah. Bij het horen van zijn naam vroeg Hazrat: "Malik, wiens dienaar ben jij, is Hij uit het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk der aarde, de Heer, dat is de Heer van je zoon, is hij de Heer van de hemel en de Heer van de aarde?" De atheïst kon deze vraag niet beantwoorden. Hazrat zei toen: "Had je ooit onder de aarde gereisd? Weet je wat er onder is?" Hij antwoordde ontkennend en zei: "Ik denk dat er niets buitenom is." Hazrat zei toen tegen hem: "Het denken is niet voldoende! Echter, heb je ooit gevlogen in de lucht en verder gereisd dan de hemel?" Opnieuw antwoordde hij ontkennend. Hazrat vroeg: "Heb je ooit gereisd van het Oosten naar Westen en heb je iets over de toekomst kunnen weten?" Opnieuw antwoordde hij ontkennend. Hazrat zei: "Ik ben verbaasd, dat u zich niet bewust bent van de aarde en wat eronder is, en van de hemel en wat daarbuiten is, en in deze staat van onwetendheid je nog steeds de

arrogantie hebt om het bestaan van Allah te verwerpen. O onwetende man! Er is geen argument voor iemand die naïef is over datgene wat realiteit is. De zon, de maan, de nacht en de dag, zijn allemaal in een specifiek patroon. Voorwaar, ze zijn onder goddelijke beheersing. Als zij vrij waren, dan zouden ze verhuizen en als ze wilden konden ze gaan naar een aangewezen plek en niet meer terugkeren. Waarom is het dat de avond niet de plaats van de dag in kan nemen en de dag de plaats van 's nachts niet kan vervangen? Hoef je niet na te denken over de realiteit van de hemel en de aarde? Waarom komt de hemel niet naar de aarde en waarom wordt de aarde niet geplet door de lucht? Er is zeker één, die dit allemaal in Zijn Goddelijke beheersing heeft. Het is Hij (Allah), die Almachtige is. Hij is het, die onze en hun Heer is." Toen de atheïst dit hoorde aanvaarde hij onmiddellijk de islam en het geloof in het bestaan van Allah.

10. Hazrat Bayazied Bustaami

Hazrat Bayazied Bustaami *radi Allaho anho* verdeelde gewoonlijk water in de Darbār van Hazrat Imam Jaafar *radi Allaho anho*. Hazrat keek een keer met zijn heilige gezicht naar Hazrat Bayazied Bustaami *radi Allaho anho* hij werd een van de grootste mystici van zijn tijd. Hij diende toen in het Hof van Hazrat Jaafar *radi Allaho anho* en werd een van de grootste Awliya.

11. Imam-e-Azam Abu Hanifa

Hazrat Imam Azam Abu Hanifa *radi Allaho anho* verkreeg grote zegeningen van Hazrat Imam Jaafar Saadiq *radi Allaho anho*. Het is overgeleverd dat hij eens aan Imam Abu Hanifa *radi Allaho anho* vroeg wie een intelligent persoon is. Hazrat Imam Abu Hanifa *radi Allaho anho* antwoordde: "Hij die onderscheid kan maken tussen goed en kwaad is een intelligente man." Hazrat Imam Jaafar *radi*

Allaho anho zei: "Zelfs dieren hebben de mogelijkheid om te differentiëren. Onderscheid kan worden gemaakt tussen degenen die van hen houden, hen slaan of angst aanjagen." Imam Abu Hanifa *radi Allaho anho* vroeg toen: "O Hazrat! Wilt u alstublieft uitleggen wie echt intelligent is?" Hazrat Imam Jaafar *radi Allaho anho* antwoordde: "Een intelligent persoon is iemand die onderscheid kan maken tussen twee goede dingen en twee kwaden, zodat hij kan kiezen voor het beste van twee goede dingen en dat hij in staat kan zijn om af te weren van de slechtere van twee kwaden."

12. Shaykh-e-Tariqat

Hij was de muried en Khalifa van Hazrat Sayyiduna Imam Baaqir *radi Allahoi anho* en verkreeg grote zegeningen van zijn geliefde vader.

13. Karamāts

Hazrat Imam Jaafar Saadiq *radi Allaho anho* is een voorbeeld voor moesliems in elk opzicht. Zijn grootste Karamāt was zijn standvastigheid op de Shari'ah. Elke stap van hem was in overeenstemming met de Soennah van de Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam*. Een paar van zijn Karamāt worden hieronder geciteerd.

Een herenhuis in Jannat

Eens kwam een man naar Hazrat Jaafar *radi Allaho anho* voordat hij vertrok voor de Hadj. Hij gaf Hazrat 10.000 dirhams en vroeg hem om een herenhuis voor hem te kopen voordat hij terugkeerde. In plaats van de aankoop van een herenhuis verdeelde Imam Jaafar *radi Allaho anho* de 10.000 dirhams op de weg van Allah. Nadat de man van Hajj terug was gekomen ging hij naar Hazrat Imam Jaafar Saadiq *radi Allaho anho* om hem te ontmoeten. Hazrat Jaafar *radi Allaho anho* vertelde hem dat hij zijn huis had gekocht

en vervolgens overhandigde hij de eigendomsakte aan hem over. De eigendomsakte luidde als volgt: "Een muur van het huis grenst aan het huis van de Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam*, de andere muur grenst aan het huis van Hazrat Ali *radi Allaho anho*, de derde muur grenst aan het huis van Imam Hassan *radi Allaho anho* en de vierde muur grenst aan het huis van Imam Hoessein *radi Allaho anho*." De man nam dit eigendomsbewijs aan en vroeg zijn familieleden om het te plaatsen in zijn graf als hij overlijdt. Na zijn overlijden vonden zijn familieleden de eigendomsakte boven op zijn graf en op de achterkant van de eigendomsakte stonden de volgende woorden geschreven: "Hazrat Imam Jaafar *radi Allaho anho* was eerlijk en loyaal in wat hij zei." [Masaalik als-Saalikien, deel 1, pagina 220]

Verbazende incident

Eens was hij op weg naar Hadj toen hij stopte om onder een dadelboom te rusten die volledig was uitgedroogd. Op het moment van Chasht vroeg hij de boom om hem een aantal dadels te presenteren met. Onmiddellijk werd de boom groen, weelderig en vol van dadels. Hazrat Imam Jaafar *radi Allaho anho* at wat van de dadels. Een dorpeling kwam langs en zag dit. Hij zag deze grote Karamāt en zei dat het zwarte magie was. Hazrat Imam Jaafar *radi Allaho anho* zei: "Dit is geen magie. Almachtige Allah heeft me gezegend met zo'n kwaliteit, dat Hij al mijn dua's accepteert. Als ik dua doe kan zelfs jij worden omgezet in een hond." Hazrat was nog niet klaar met wat hij zei toen de dorpeling op een hond begon te lijken. De dorpeling bekeerde zich snel tot de islam en vroeg Hazrat Imam Jaafar *radi Allaho anho* om hem te vergeven. Hazrat deed dua voor hem en hij werd weer omgevormd tot zijn normale zelf. [Masaalik als-Saalikien, deel 1, pagina 223]

Khalifa Mansoer

Khalifa Mansoer stuurde ooit een van zijn ministers om Imam Jaafar *radi Allaho anho* naar zijn Hof uit te nodigen. Hij deelde zijn knechten mee, die toen bij Imam Jaafar waren aangekomen, dat ze op hem (Mansoer) moesten wachten om zijn kroon te verwijderen. Op het moment dat hij dit deed moesten ze Hazrat Imam Jaafar *radi Allaho anho* vermoorden. Toen de minister dit hoorde, was hij niet tevreden en probeerde Mansoer uit te leggen hoe verkeerd het was om een vroom mens, die ook een Sayyed is, te doden. De Khalifa nam geen notie van en had Hazrat Imam Jaafar *radi Allaho anho* opgeroepen. Toen Hazrat Imam Jaafar *radi Allaho anho* was aangekomen, wachtten de bedienden op hun cue, zodat ze Imam Jaafar *radi Allaho anho* konden vermoorden. In plaats daarvan werd Mansoer bewust van zijn troon en rende naar de imam. Hij bracht hem naar zijn troon en stond hem met veel respect toe om erop te gaan zitten, terwijl hij zelf op de grond voor de grote Imam ging zitten. De bedienden en ministers waren verrast om deze plotselinge verandering in het plan van Mansoer. Mansoer vroeg vervolgens aan de imam of hij alle verzoeken had. Imam Jaafar *radi Allaho anho* zei: "In de toekomst moet je mij aan uw rechter niet roepen, want ik wilde in Ibādat verdiept blijven."

Toen Mansoer deze woorden hoorde begon zijn lichaam te trillen en hij liet de Imam met respect vertrekken. Toen de Imam was vertrokken vroeg de minister aan Mansoer over de plotselinge verandering in zijn plan en Mansoer antwoordde: "Toen Imam Jaafar *radi Allaho anho* in mijn hof aankwam zag ik een enorme python met hem. De python had zijn ene lip boven mijn troon en de andere onder mijn troon. De slang zei toen als ik ooit probeer om schadelijk voor de imam te zijn, dat hij mij met troon en al gaat inslikken en dat is de reden waarom ik mij anders opstelde."

14. Zijn nageslacht

Hij was gezegend met zes zonen en één dochter. Hun namen zijn:

1. Hazrat Ismaeel
2. Hazrat Muhammad
3. Hazrat Ali
4. Hazrat Abdullah
5. Hazrat Ishaq
6. Hazrat Moesa Kaazim
7. Bibi Umm-e-Fardah (*Ridwaanullahi Ta'ala Alaihim Ajma'ien*)

15. Zijn Khulafa

Als een studie van de boeken van de geschiedenis, dan zal men leren over zijn Khulafa, en hoe verheven elk van hen was en hoe ze zijn zegen hadden bereikt. Sommigen van hen zijn:

1. Hazrat Imam Moesa Kaazim *radi Allaho anho*
2. Hazrat Imam Azam Aboe Hanifa *radi Allaho anho*
3. Hazrat Sultaan Bayazeed Bustaami *radi Allaho anho*

16. Wisaal

Hij overleed tijdens het bewind van de tweede Abbasi Khalifa Abu Jaafar bin Mansoer Abul Abbas Als Safah op vrijdag 15 Rajab of 24 Shawwal 148 Hijri op 68 jarige leeftijd in Madinatul Munawwarah. [Masaalik als-Saalikien, deel 1, pagina 217]

17. Mazaar Sharief

Zijn Mazaar Sharief is in Jannat al-Baqi in Madinatul Munawwarah.

MEDIANA BUSINESS SCHOOL

*Educating leaders for
Business & Society*

www.sobm.nl



Raza Sufi School www.tangali.net