



Noorani Islamic Research Institute

Publicatie 086

Vrees voor Allah

Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri

TAWAQUF



Copyright © M.J. Tangali
Amsterdam, 25 oktober 2005

1e druk
Uitgever: Stichting Noorani Islamic Research Institute

E-mail: info@tangali.net
Website: www.tangali.net



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

1 Inleiding

De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: "Ik laat twee dingen achter, u zult niet afdwalen zolang u beiden naleeft, namelijk het Boek van Allah (Qur'aan) en mijn Soennah (Ahadith)."

2 Qur'aan verzen

De Heilige Qur'aan - An-Nur, hoofdstuk 24, vers 4-9

"En zij, die kuise vrouwen beschuldigen en geen vier getuigen brengen - geselt hen met tachtig slagen en aanvaardt hun getuigenis nooit meer, want dezen zijn overtredders. Met uitzondering van hen die daarna berouw tonen en zich verbeteren; waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Genadevol. En betreffende degenen die hun vrouwen beschuldigen en die buiten zich geen getuigen hebben, - laat ieder hunner vier maal in de naam van Allah zweren dat hij voorzeker de waarheid spreekt. En de vijfde maal zal hij zeggen: dat Allah's vloek op hem ruste als hij tot de leugenaars behoort. Maar het zal de straf van haar afwenden indien zij viermaal in de naam van Allah getuigt en zegt, dat hij tot de leugenaars behoort. En de vijfde maal zal zij zeggen: dat de toorn van Allah over haar zij als hij (haar man) de waarheid spreekt."



De Heilige Qur'aan At-Tauba, hoofdstuk 9, vers 13

Zullen jullie degenen niet bestrijden die hun belofte hebben geschonden (heidenen van Makkah) en de intentie hebben om de Boodschapper weg te jagen, terwijl zij jullie eerst hebben aangevallen? Ben je voor hen bang? Allah is de meest bevoorrechte voor Wie jullie moeten vrezen, indien jullie gelovigen zijn."

3 Ahadith

Hadith - Qudsi 22 (Hadith Qudsi komt rechtstreeks van Allah naar de Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam*)

'Laat niemand van u zichzelf verlagen'. Zij zeiden: "O Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* (*sallallaaho alaihi wa sallam*) van Allah, hoe kan iemand zichzelf verlagen?" Hij antwoordde: "Hij ziet iets dat indruist tegen de Wil van Allah en moet daarop reageren, maar doet het niet, dus Allah Almachtige zal tegen hem op de Dag des Oordeels zeggen: Wat hield je tegen om te reageren op zulk en zulk en dit en dat?" Deze persoon zal antwoorden: "Het was de angst voor de mensen." Daarop zal Allah antwoorden: "Het is juist Ik voor wie je vrees moet hebben."

Hadith Sunan Abu Dawoed, nummer 2170 (Boek 12)

Verhaalt door Hazrat Abu Hurairah *radi Allaho anho* dat de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: "Een ieder die een



vrouw ophitst tegen haar man of een slaaf tegen zijn meester behoort **niet** tot ons.”

Hadith Sunan Abu Dawoed, nummer 2172 (Boek 12)

Verhaalt door Hazrat Muharib *radi Allaho anho* dat de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: “Allah heeft niets onaangenaamer gevonden dan echtscheiding.”

Hadith Sunan Abu Dawoed, nummer 2218 (Boek 12)

Verhaalt door Hazrat Thawban *radi Allaho anho* dat de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: “Als een vrouw haar man om echtscheiding vraagt zonder zwaarwegende reden zal de odeur van het Paradijs voor haar verboden worden.”

Hadith Al-Tirmizi, nummer 5083

Verhaalt door Hazrat Abu Zarr *radi Allaho anho* dat Allah’s Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei tegen hem: “Vrees voor Allah waar je ook bent; als je een slechte daad vervolgt met een goede daad zal je de slechte daad teniet doen; en handel met mensen die een goed karakter hebben.” **Ahmad, Tirmizi en Darimi**

Hadith Al-Tirmizi, nummer 5142

Verhaalt door Hazrat Abu Bakr as-Siddiq *radi Allaho anho* zei: “Mensen, jullie moeten dit vers reciteren: O gelovigen, bescherm



jezelf; degene die dwaalt, kan jou niets doen zolang je op het Rechte Pad blijft." Ik hoorde Allah's Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zeggen: "Wanneer mensen iets verwerpelijks zien en het niet (laten) veranderen, zullen zij door Allah worden ingesloten bij degenen die gestraft zullen worden (door Allah Ta'ala)." **Ibn Majah en Tirmizi hebben deze Hadith als Sahih (correct) verklaart.**

Hadith Al-Tirmizi, nummer 5359

Verhaalt door Hazrat Abdullah ibn Mas'ud *radi Allaho anho* dat Allah's Boodschapper *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: "Als uit angst voor Allah tranen (zelfs even groot als de kop van een vlieg) uit de ogen van een gelovige over de wangen stromen en zelfs een druppel traan over een deel van zijn kaak doorstroomt, zal die gelovige door Allah Almachtige voor het vuur van de Hel worden beschermd." **Ibn Majah heeft deze Hadith verspreid.**

Hadith Al-Tirmizi, nummer 3095

Verhaalt door Hazrat Abu Umamah *radi Allaho anho* dat de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* vaak zei: "Een man die vrees heeft voor Allah verdiend niets beters voor zichzelf dan een **goede vrouw** die hem gehoorzaamd als hij haar vraagt iets te doen, hem liefkoost als hij naar haar kijkt, eerlijk is tegenover hem als hij haar vraagt iets te doen en betrouwbaar is door zichzelf en de eigendommen van haar man te beschermen tijdens zijn afwezigheid." **Verspreid door Ibn Majah.**



Hadith Al-Tirmizi, nummer 3254

Verhaalt door Hazrat Anas ibn Malik *radi Allaho anho* dat Allah's Boodschapper *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: "Wanneer een vrouw de dagelijkse 5 gebeden (namaaz) verricht, gedurende de Ramaadaan vast, haar kuisheid beschermt en haar man gehoorzaamt, mag zij naar het Paradijs door de deur van haar eigen keuze.

Hadith Al-Tirmizi, nummer 3257

Verhaalt door Hazrat Talq ibn Ali *radi Allaho anho* dat Allah's Boodschapper *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: "Wanneer een man zijn vrouw bij zich roept voor vertier moet zij zich naar hem begeven, al staat zij achter het fornuis te koken." **Verspreid door Hazrat Tirmizi.**

Hadith Al-Tirmizi, nummer 3272

Verhaalt door Hazrat Abu Hurairah *radi Allaho anho* dat toen aan Allah's Boodschapper *sallallaaho alaihi wa sallam* werd gevraagd welke vrouw de beste vrouw is antwoordde hij: "De ene die haar man liefkoost als hij naar haar kijkt, hem gehoorzaamd als hij haar een opdracht geeft, niets doet wat tegen de wens van haar man indruist en zichzelf en de eigendommen van haar man beschermt tijdens zijn afwezigheid." **Opgetekend in Shu'ab al-Iman door Hazrat Nasa'i en Bayhaqi**



Hadith Sahih Al-Bukhari, nummer 7123

Verhaalt door Hazrat Abu Hurairah *radi Allaho anho* dat Allah's Boodschapper *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: "Het is voor een vrouw niet toegestaan vrijwillige (nawafil) vasten te doen zonder toestemming van haar man, indien hij thuis is; en zij zal niemand het huis binnen laten zonder zijn toestemming; en indien zij zijn rijkdom zonder zijn toestemming verkregen te hebben verdeeld (onder de behoeftige), zal hij de helft van de zegen verkrijgen."

Zij vroegen over de wettige instructie jegens vrouwen, Qur'aan hoofdstuk 4, vers 127

"Zeg: Allah gaf je instructies betreffende hen ..."

De Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: "De beste onder jullie is degene die het beste is tegenover zijn vrouw."

Hadith Muslim, nummer 3466

Verhaalt door Hazrat Abu Hurairah *radi Allaho anho* dat Allah's Boodschapper *sallallaaho alaihi wa sallam* zei: "Een vrouw is net als een rib. Als je het recht wilt zetten zal het breken. En, als je haar met rust laat zal je voordeel aan haar hebben en trouw zal in haar ontstaan."



4 Wat moet u doen om de straffen van Allah te ontlopen?

Enkele voorbeelden:

- Blijf ver weg van ondeugd en twijfelachtige gevallen.
- Zoek je toevlucht bij Allah (namaaz, vergiffenis vragen en nooit meer begaan).
- Weet dat het uit liefde van de ouders voorkomt om hun kinderen te corrigeren op hun fouten. Dus, heb respect voor je ouders en leef volgens de wetten van Allah en de uitleg (hadith) van de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam*.
- Er is geen vrees indien er gehoorzaamheid is aan de Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam*.
- Stop! om bang te zijn voor de mensen. Als je bang bent voor Jan, Piet of Hasan, weet dan dat je geen angst heb voor Allah Ta'ala.
- Laat je niet verleiden door mooie praatjes van ongelovigen en zogenaamde moesliems, maar luister uitsluitend naar de wijze woorden van voorbeeldige **soennie moesliems**. Deze zijn gelovigen die leven volgens de leefregels van de Heilige Profeet *sallallaaho alaihi wa sallam* zoals Allah Ta'ala heeft opgedragen.





NOORANI ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

www.tangali.net

Mediena Business School
www.sobm.nl



Kaza Sufi School www.tangali.net