



Noorani Islamic Research Institute

<http://www.tangali.net>

Publicatie 071

SHAIKH IBRAHIM RAZA KHAN QADRI

Radi Allaho anho

Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri



Copyright © M.J. Tangali
Amsterdam, 3 februari 2010

1e druk
Uitgever: Stichting Noorani Islamic Research Institute

E-mail: info@tangali.net
Website: www.tangali.net



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

INLEIDING VAN DE VERTALER

Met deze inleiding laat ik u kennismaken met de legendarische vader van Tajoesh Shari'ah Hazrat Allama Mufti-e-Azam Hind Sheikh Akhtar Raza Khan Qadri al Azhari. De familie van Ala Hazrat is een zeer devote familie met veel liefde voor de Heilige Profeet Mohammed *sallallaaho alaihi wa sallam*.

GEBOORTE

Kleinzoon van Ala Hazrat, Qamrul Aarifien, Umdatul Mufasirien, Mufassir-e-Azam Hind Jilani Mia Hazrat Allama Maulana Muhammad Ibrahim Raza Khan *radi Allaho anho* werd geboren op de 10^{de} van Rabi ul Aakhir 1325 Hijri (1907) in Bareilly Sharief, India. Zijn geboorte maakte zijn grootvader Ala Hazrat *radi Allaho anho* zichtbaar blij. Ala Hazrat *radi Allaho anho* zegde de Azān en Iqaamat in zijn oren en kauwde op een dadel en plaatste het in zijn mond. Ala Hazrat's *radi Allaho anho* broer Ustaaz-e-Zaman Hazrat Hassan Raza Khan *radi Allaho anho* was ook erg blij toen hij hoorde van zijn geboorte.

AQIEQAH

Ala Hazrat *radi Allaho anho* organiseerde een grootfeest voor de Aqieqah. Alle studenten van de madrassa werden uitgenodigd en kregen een maaltijd aangeboden op basis van hun smaak. Met andere woorden, degene die uit Afrika kwam kreeg een maaltijd op basis van zijn smaak en wie van India was kreeg een maaltijd op basis van zijn smaak. Ala Hazrat *radi Allaho anho* zorgde ervoor dat alle studenten die uitgenodigd waren tijdens het evenement erg blij waren.

NAAMGEVING

Berustend op de familietraditie kreeg hij de naam Mohammed. Zijn vader voegde de naam van Ibrahim aan toe. Zijn moeder noemde hem altijd Jilani Mia en zijn titel werd Mufassir-e-Azam Hind.

ZIJN POSITIE IN DE SILSILA

Umdatul Mufasssrien Hazrat Jilani Mia *radi Allaho anho* is de tweeënveertigste imam en Sjeik van de Silsila Aaliyah Qaaderiyah Barakaatiyah Razviah Nooriyah.

ONDERWIJS

Toen hij vier jaar, vier maanden en vier dagen oud was (donderdag 14 Shabaan 1329) organiseerde Ala Hazrat *radi Allaho anho* een programma voor zijn Bismillah Khwaani (aanvang van de islamitische studies). Ala Hazrat *radi Allaho anho* uitgenodigd ook toen veel mensen uit en de Niyaaz werd uitgevoerd. Hij bestudeerde de Heilige Qur'aan en de Urdu taal onder de hoede van zijn geliefde moeder. Toen hij 7 jaar oud was, werd hij ingeschreven op de wereldberoemde Darul Uloom Manzar-e-Islam in Bareilly Sharief. Hij studeerde bij grote Ulama zoals Maulana Ahsaan Ali Saahib Muhadith Faizpuri, zijn vader Hujjatul Islam Haamid Maulana Raza Khan en Hazrat Maulana Sardaar Ahmed Muhadith-e-Pakistan (ridwaanullahi Ta'ala alaihim ajmaeen). Hij kwalificeerde zich in het jaar 1344 H tot een Aalim en Faazil op de leeftijd van 19 jaar en vier maanden en Huzoor Hujjatul Islam *radi Allaho anho* kreeg de tulband op zijn hoofd. Hij werd ook gezezend met de Khilafat.

ZIJN GEWOONTEN EN KARAKTER

Hazrat was zeer vriendelijk en gul. Zijn leven was een voorbeeld van de grote Masha'ikh. Hij heeft altijd olie in zijn haar en baard gesmeerd na het nemen van een bad. Hij droeg een losse Punjabi Kurta. Hij droeg soms ook een Badami gekleurde Kurta, maar meestal droeg hij wit. Zijn dieet bestond uit roti, gestoofd vlees, Kalabash, kruiden en Bhindi. Hij zette graag Itar op en als iemand hem Itar gaf wilde hij zeker zijn dat het geen soort van verontreinigd parfum was. Hij gebruikte altijd zijn beide handen om de Itar te smeren op zijn borst en onder zijn armen. Hazrat sliep altijd op zijn rechterzijde. Hij heeft nooit de voorkeur aan iemand gegeven plat op het gezicht te liggen slapen.

ZIJN NIKAH

Hazrat Mufassir-e-Azam *radi Allahu anho* trouwde met de dochter van zijn oom Huzoor Moefti-e-Azam Hind *radi Allahu anho*. Ala Hazrat Imam Ahmed Raza Khan *radi Allahu anho* had dit huwelijk gearrangeerd.

IJAAZAT EN KHILAFAT

Op een dag zei Huzoor Moefti-e-Azam Hind *radi Allahu anho*:

"Toen Huzoor Hujjatul Islam *radi Allahu anho* overleed was Jilani Mia *radi Allahu anho* daar niet aanwezig. Toen hij terugkwam hadden sommige mensen bedenkingen over zijn Khilafat, dus zei ik, als sommigen van jullie een voorbehoud hebben of mijn gezegde vader hem de Khilafat gaf, dan draag ik hem hierbij de Khilafat over. Nu moet niemand bezwaar meer hebben. Vanwege

mijn steun aan hem hebben veel mensen hem ondersteund en de Madrassa werd onder zijn toezicht gegeven. "

ZIYAARAT VAN HARAMAIN SHARIFAIN

In 1372 deed hij Ziyaarat van Haramain Sharifain. De Ulama van Mekka en Medina toonden veel respect aan hem vanwege zijn relatie met Ala Hazrat *radi Allaho anho* en hij werd gezegend met diverse Ijaazats voor Hadith, Dalaail-e-Khairaat, Hizbul Bahr, enz.

ALS DOCENT

Hij was een zeer gekwalificeerde en ervaren docent. Na Fajr namaaz bracht hij enige tijd door met het mediteren op zijn waziefas, enz. Daarna at hij een ontbijt en ging vervolgens direct naar zijn klas. Hij betrad de Darul Uloom altijd voordat de studenten de aan de Salaam begonnen en hij stuurde samen met de studenten salaams aan de profeet. Dan deed hij dua (smeekbede) met grote genegenheid. Hazrat doceerde Moesliem Sharief, Tirmizi Sharief en Mishkaat Sharief. Hij besprak ook de valse overtuigingen van de Najdis en weerlegde ze met zeer heldere bewijzen. Wanneer hij Moesliem Sharief onderwees kwam hij vaak in een zeer hoog spirituele staat. Hazrat sprak vaak in het Arabisch en moedigde de studenten aan om hetzelfde te doen.

DYNAMISCHE REDENAAR

Hazrat was ook een zeer dynamische redenaar. Eens was er een tweedaags programma. Op de eerste dag gaf hij een zeer dynamische lezing en vertrok. De volgende dag was de lezing van Hazrat Muhaddith-e-Azam Kichauchwi *radi Allaho anho*. Hij zei: "In de ochtend kwamen 20 Wahabi bij mij en zeiden dat de lezing die

werd gegeven in de afgelopen de nacht hen zo inspireerde dat zij beseften hoe corrupt hun overtuigingen waren, daarom wilden zij Tauba doen en de (ware) islam aanvaarden."

MAANDELIJKSE ALA HAZRAT MAGAZINE

Hij begon de maandelijkse Ala Hazrat Magazine voor de verspreiding van de leer van de Ahle Sunnat. Dit magazine werd een groot succes en Alhumdulillah dit tijdschrift is nog steeds in omloop.

ZIJN KARAMĀT

Hazrat Mufassir-e-Azam *radi Allaho anho* was ook een zeer krachtige Saahib-e-Karaamat. Een paar Karaamats worden hier gepresenteerd voor Barkat (zegen).

1. Op een dag werd een man die sinds zijn geboorte niet kon praten bij Hazrat gebracht. Hazrat deed dua voor hem en hij begon onmiddellijk te spreken.
2. Veel van de tablieghis in die stad zagen de karaamat van Hazrat en deden Tauba van hun valse overtuigingen.
3. Eens kwam een echtpaar bij Hazrat en zeiden dat hun schoonbroer vals was beschuldigd van moord en dat hij de kostwinner was van het gezin. Zij verzochten Hazrat om dua te doen voor zijn vrijlating. Hazrat vroeg of hij soennie was en ze beantwoorden in het positieve. Hazrat nam een stukje papier en schreef het volgende op het: "**Allahu Rabbu Muhammadin Sallaa alaihi wa sallama Nahnu Ibaadu Muhammadin Sallaa alaihi wa sallama**". Hazrat zei dat de gevangene deze Duroed moest leren en voortdurend reciteren. Hazrat zei toen dat hij de tawiez met de Duroed moeten vastbinden aan zijn rechterarm en als Allah het wil, dan zal hij worden vrijgelaten. Tien

dagen later kwamen beiden terug met zoetheit en Niyaaaz. Ze brachten ook een derde persoon met zich mee. Ze vertelden Hazrat dat hij hun schoonbroer was en dat hij vrijgelaten werd omdat hij onschuldig was, maar de twee anderen die met hem waren kregen levenslang gevangenisstraf. Hazrat wijdde ze allebei in de Silsila en adviseerde hen hun namaaz en Durood Sharief te blijven verrichten.

BOEKEN EN VERDRAGEN

Sommige van de boeken door hem geschreven zijn: Zikrullah, Nematullah, Hujjatullah, Fazaail-e-Durood Sharief, Tafsier Surah Balad, Tashrieh Qasida Nu'mania.

ZIJN KINDEREN

Almachtige Allah zegende hem met vijf zonen en drie dochters.

1. Hazrat Allama **Rehan Raza Khan** *radi Allaho anho*: geboren op de 18^{de} Zilhajj in Bareilly Sharief. Hij is de Muried en Khalifa van Huzoor Moefti-e-Azam Hind *radi Allaho anho* en een groot leraar en een zeer krachtige persoonlijkheid. Hij overleed op de 18^{de} van de Ramadan 1405 (1985). En zijn Mazaar Sharief is in Bareilly Sharief.
2. Ja Nashien Huzoor Mufti Azam Hazrat Allama Mufti Mohammed **Akhtar Raza Khan**. Qibla Taajush Shari'ah Allama Akhtar Raza Khan Qibla is de huidige drager van de Toorts Khandaan-e-Ala Hazrat *radi Allaho anho* a. Huzoor Moefti-e-Azam Hind *radi Allaho anho* benoemde hem als zijn opvolger tijdens zijn leven. Hazrat woont nog steeds in Bareilly Sharief (India).

3. Dr. **Qamar Raza Khan** woont in Bareilly Sharief en is een zeer vriendelijke en liefdevolle persoonlijkheid. Hij lijkt sprekend op Taajush Shari'ah Allama Akhtar Raza Khan.
4. **Maulana Manaan Raza Khan** Manaani Mia is een zeer goed lezen persoonlijkheid en is de oprichter van Jamia Nooria, een Darul Uloom gebouwd ter nagedachtenis van Huzoor Moefti-e-Azam Hind *radi Allaho anho*.
5. Hazrat **Tanweer Raza Khan** was ouder dan Hazrat Akhtar Raza Khan en verkeerde altijd in een zeer hoog spirituele staat sinds kindertijd. Hij verdween (Mafqood-ul-Khabr) als kind en is nooit meer gezien of is iets van hem gehoord.

PARELS DER WIJSHEID

Zijn woorden waren altijd vol van kennis en wijsheid. Mufassir-e-Azam *radi Allaho anho* altijd zei:

1. Mijn eigen fouten stoppen me met het vinden van fouten in anderen.
2. Lichte afwezigheid in devotie maakt het hart doller groeien en een uitgebreide afwezigheid doodt de liefde.
3. De eerbied van elk volk hangt af van hun Ulama.
4. Allah heeft ons twee oren en een tong gegeven, zodat we meer luisteren en minder spreken.
5. Vroomheid komt door goed zedelijk gedrag en niet door familiebanden.
6. Degene die niet de geliefde van Allah is kan niet je geliefde worden.
7. Sabr (geduld) is bitter dan gif en zoeter dan honing.

8. Kennis zonder praktijkervaring is een last voor degenen ziel.
9. Allah geeft comfort in de wereld aan degene die goede daden doet voor het hiernamaals.
10. Wanneer je alles al hebt gedaan, dan moet je nog steeds denken dat je niets hebt gedaan.

WISAAL

Hij overleed op een maandag 11 Safar 1385 Hijri (12 juni 1965). De volgende dag werd zijn Janaaza namaaz voorgegaan in de Islamia Inter College door Mufti Muhammad Sayyid Afzal Hussain. Mufti Muhammad Afzal Hussain, Ahsaan Maulana Muhammad Ali, Maulana Sayyid Aarif Ali, Janaab Sayyid Ijaaz Hussain en Janaab Mohammed Khan Ghaus hebben Hazrat neergelaten in zijn Mazaar.

MAZAAR SHARIEF

Zijn Mazaar Sharief is in de Dargah van Ala Hazrat in Bareilly Sharief.

Mediena Business School
www.sobm.nl



saza Sufi Sobm | www.tangerine.net