



Pier-e-Tariqat Hazrat Maulana Shah Abdoel Aliem Siddiqui Qadri Madani

Rehmatullah Alaih

Een deskundige academicus

Een Nederlandse vertaling van
Alhaaj Mohamed Juzoef Tangali Qadri



Pier-e-Tariqat Hazrat Maulana Shah Abdoel Aliem Siddiqui Rehmatullah Alaih is een schitterende uitblinker in de familie van de eerste kalief van de islam Hazrat Abu Bakr Siddiq Radi Allah Ta'ala Anho. Hij is niet alleen behuisd in de harten van duizenden over de wereld, maar is ook een verbetering van de levenswijze van verschillende personen. Hij kwam uit een zeer onderscheiden voorouderlijke achtergrond waar allemaal goed en

wel gerespecteerd waren vanwege hun geloof, vroomheid, zuiverheid, oprechtheid en intelligentie (Alle lof aan Allah). Zij waren Schriftgeleerden en docenten van Tassawuf en gedreven in dezelfde gezegend richting: preken over islam en dienstbaar zijn aan de mensheid. Hun leer was gericht op het combineren van Shari'ah en Tariqat. Hun grote spirituele toewijding en hun gretigheid bij de bevordering van de Tassawuf maakte van hen vooraanstaande soefi's van hun tijd. Duizenden mensen verzamelden zich om hen, op zoek naar spirituele begeleiding en advies. Vanuit een dergelijke devote afstamming werd weg vrij gemaakt voor Hazrat Maulana Shah Abdoel Aliem Siddiqui Al Qadri Al Madani Rehmatullah Alaih voor de spirituele zoektocht.

GEBOORTE

Het was in de gezegende maand Ramadaan dat de wereld gezegend was ingenomen met de ziel en het fysieke welzijn van Hazrat Saheb (Radi Allah Ta'ala Anho). Zijn aardse reis begon op 3 april 1892 (15e Ramadan 1310) in Meerut (Uttar Pradesh, India). Vanaf het moment van zijn geboorte werd hij meteen herkend als een begaafd kind met buitengewoon potentieel door een andere beroemde missionaris Hazrat Syed Jamaludin Al Afghaani Rehmatullah Alaih, een rechtstreekse afstammeling van de Heilige Profeet ﷺ. Veel berichten waren al voorzien dat dit kind een reizende ambassadeur van de islam zou worden. Vanaf het moment van zijn geboorte werd hij meteen ondergedompeld in een sfeer van diep religieuze en spirituele waarden. Zijn moeder was een zeer vrome en zorgzame vrouw, terwijl zijn vader, Hazrat Abdoel Hakiem Rehmatullah Alaih een briljante geleerde was, evenals een sterk en zeer gerespecteerde mens.

Zijn ouders hadden hem liefdevol grootgebracht in een gezonde geestelijke en emotionele omgeving. Naarmate zijn jonge jaren langzaam vorderde erfde hij de kennis en diepgewortelde spirituele discipline van zijn vader en grootvaders. Los van zijn jonge leeftijd, werd hij omwille van zijn sterk ontwikkelde spirituele functie door zijn vader ingewijd in de spirituele Orde.

Jeugd & onderwijs

Maulana Sahab (Radi Allah Ta'ala Anho) was een uitzonderlijk intelligent kind, sinds zijn kinderjaren bleek hij te beschikken over intellectuele capaciteiten, ongeacht zijn leeftijd. Hij rondde op een briljante wijze zijn studie af al Hafiz-e-Qur'aan op de leeftijd van 4 jaar en tien maanden in de Madrassa Islamia Arabië, Meerut. Hij studeerde Urdu, Perzisch, en Arabisch in het gezegende gezelschap van zijn vader. Op de leeftijd van slechts 9 jaar, waren zijn oratorium vaardigheden goed ontwikkeld en geleverde hij zijn eerste publieke toespraak in de Jamma Masjid van Meerut. Hij fascineerde het publiek voor 90 minuten met zijn betoverende welsprekendheid. Zijn vader heeft deze wereld verlaten toen Maulana Sahab (Radi Allah Ta'ala Anho) slechts 12 jaar oud was. Het was een heel trieste gebeurtenis in zijn leven, maar afkomstig uit een van de grootste devote familie vertrouwde hij in de Almachtige Allah en volharde in zijn islamitische studies en de verbetering van de mensheid.

Op de leeftijd van 16 jaar studeerde hij in 1913 af met onderscheidingen in de theologie graad. Hij vervolgde zijn studies aan de Divisional College van Meerut waar hij moderne onderwerpen en recht studeerde. Zijn

motivatie om de islam te verspreide inspireerde hem om meer kennis van islam te verwerven. Hij ontmoette Hazrat Maulana Shah Ahmad Raza Khan Bareilly (Radi Allah Ta'ala Anho), die toen het grootste levende islamitische geleerde was en die instemde om zijn mentor te worden. Tijdens zijn leertijd bij Hazrat Maulana Shah Ahmad Raza Khan Bareilly (Radi Allah Ta'ala Anho) heeft hij de gelegenheid gehad om vele lessen en leringen van deze grote geleerde te verkrijgen. Hij verwierf een geavanceerde kennis op Quranische regelgeving, Hadith, Tassawuf en de vier islamitische wetten in Mekka en Medina onder de strikte leiding van Sheikh Ahmad As-Sams (Radi Allah Ta'ala Anho) van Marokko, Sheikh As-Sunnua (Radi Allah Ta 'Ala Anho) van Libië en Maulana Abdoel Baqi van Ferrangi Mahal van Madina. Maulana Sahab (Radi Allah Ta'ala Anho) leerde ook de Arabische medicijnen methode van Hakiem Qazi Inteshanuddin van Meerut. De kennis van de geneeskunde had bewezen van groot nut te zijn voor zijn inspanningen op humanitair gebied en ten behoeve van de noodlijdende bevolking in vele landen.

Spirituele Ontwikkeling

Pier-e-Tariqat Hazrat Maulana Abdoel Aliem Siddiqui (Radi Allah Ta'ala Anho) zwom al in de oceaan van Ishq (liefde) dat hem leidde tot een stabiele geestelijk leven. Zijn missie begon toen hij werd door zijn spirituele leraren werd opgedragen voor een bezoek aan het Heilige Land van Mekka. Zijn reis naar Mekka was het hoogtepunt van zijn spiritualiteit, het was op dat ogenblik dat zijn pinakel lessen in '**Baatin**' (binnenste) moest worden gevormd in '**zahiri**' (buitenkant). Hij gaf zichzelf, lichaam en

ziel, aan de hadj (bedevaart) in 1919. Zijn leven nam een andere wending toen hij over de deurdrempel van onze Geliefde Profeet ﷺ stapte. Hij was van harte welkom, omdat onze Geliefde Profeet ﷺ het hart van Hazrat Saheb had gezegend. Onmiddellijk was hij ervan overtuigd, dat hij geïnspireerd was en gekozen door Allah, de Almachtige en onze Geliefde Profeet ﷺ zijn hele leven op te offeren ten dienste van de mensheid. Zijn missie was overhandigd door Geliefde Profeet ﷺ naar zijn hart en ziel. Dit was het moment toen zijn echte reis begon.

Hij verdroeg vele pijnlijke obstakels en tegenslagen, maar bleef aanhoudend doorheen gaan met bewonderenswaardig geduld. Zijn hart was ingesteld op de verwerving van de innerlijke kennis die hij leerde tijdens zijn vroege jaren. Zijn benadering van Tassawuf en spiritualiteit is een onderscheidend kenmerk dat Hazrat Sahab (Radi Allah Ta'ala Anho) differentieerde van andere levende Schriftgeleerden. De wens om verspreiding van het onderwijs van de islam werd zo intens, dat hij wijd en zijd te verspreiden, niet alleen reisde voor verspreiding van dien-e-islam en de verrijking van de menselijke conceptie over spiritualiteit, maar ook voor de bevrediging van zijn ziel.

**Dunya Chaani Alaam Mein Phira, Paar Tera Shuragh kahin Na Mila
JAB Chasame Basirat se Dekha, Hein Dil ke Andar Tu Hi Tou.**

Hij reisde gedurende 30 jaar door de hele wereld met die heilige inspiratie en missie: herleven van de menselijkheid en onthullen van de waarheid in

ieders hart. Hij was niet alleen een Schriftgeleerde, maar ook een zeer begaafde spirituele grootmeester in het overbrengen van de boodschap. Hij bracht spirituele verlichting in de harten van duizenden mensen; moesliems en niet-moesliems. Zijn gebeden gaven hoop aan velen die werden getroffen door ongeneeslijke ziektes. Mensen over de hele wereld voelde de zoetheid van zijn aanwezigheid. Velen werden aangetrokken door zijn oprechtheid, anderen door de manifestatie van het Goddelijke Licht, die leidde tot zijn hele wezen en vele anderen, door zijn vriendelijke en begripvolle houding. Zijn aanwezigheid, gezegendheid en spirituele magnetisme had een nieuwe impuls gegeven aan de religieuze en het sociale leven van duizenden. Hij had een hoge waardering gekregen in ieders hart en nog steeds wordt hij herinnerd door zo velen als een grote Soefi en spirituele leider.

Hazrat Sahab was zo een hoogbegaafde Soefi, dat zijn intelligentie vooraanstaande personen veroverde, zoals de leiders en politici van verschillende religieuze overtuigingen. Zijn spirituele verwezenlijkingen werden enorm bewonderd en vele politieke leiders en ondernemers vroegen aan hem advies en leiding in hun zaken. Hij had zuiverheid en spiritualiteit in de harten ingedruppeld van degenen die hij ontmoette. Zelfs de beroemde intellectuelen van het Westen hadden bewondering voor deze grote heilige van de islam. We mogen niet vergeten de beruchte ontmoeting tussen Hazrat Sahab (als theoloog) en George Bernard Shaw (als wetenschapper).



PRESTATIES

De voornaamste bedoeling van Hazrat Sahab was de mensen te helpen door middel van verspreiden van de kennis van de islam. Een van zijn successen was de druk die hij legde op de Arabische regering, met de steun van de islamitische leiders over de hele wereld, om een einde te maken aan de onrechtvaardige oplegging van Hadj belasting. Zijn bezorgdheid werd voor de Saoedische overheid duidelijk en inzichtelijk was leidde tot verlaging van de Hadj belasting in het daarop volgende jaar.

In het kielzog van zijn bezoeken aan verschillende delen van de wereld, riep hij moesliems op weeshuizen voor de hulpeloze jongeren te bouwen, ziekenhuizen voor de behoeftige, spirituele assemblages voor spirituele discipline, bibliotheken voor het behoud van de islamitische tradities en intellectuele erfgoed, diverse moskeeën, organisaties van Ulemas voor de coördinatie van de islamitische krachten, moesliem jeugdbrigade en moesliemscouts voor de fysieke en morele discipline van de jeugd.

Hazrat Sahab (Radi Allah Ta'ala Anho) moedigde ook de publicatie van

verschillende tijdschriften zoals Muslims Digest en de Ramadaan Annual (Zuid-Afrika), The Real Islam (Singapore) en de Prophets Birthday Annual (Mauritius). Hij heeft zelf zijn missionaris werkt in termen van boeken of artikelen gecompileerd onder de volgende titels:

1. Geschiedenis van de codificatie van de islamitische wetgeving de wetenschapsbeoefening door moesliems
2. Bahaar-e-Shabab voor de jeugd
3. Een korte catechismus van de islam
4. Ontmoeting tussen een Shavian en een theoloog
5. De Universal Leerkracht
6. De universele godsdienst
7. Het islamitische ideaal
8. Zoektocht naar ware geluk
9. De betekenis van aanbidding
10. Vrouwen en hun status in de islam
11. De vergeten pad van de kennis
12. Islam's antwoord op de uitdaging van het communisme
13. Kitabbut Tassawuf (Urdu)
14. Zikre Habieb en vele anderen.

BEZOEK AAN CANADA

In 1939 bracht Hazrat Abdoel Aliem Siddiqui (Radi Allah Ta'ala Anho) een bezoek aan Canada als eerste Soefi voor het verspreiden van de islam en het geven van uitleg over de betekenis van Tassawuf. Hij leidde het eerste project van de mosjid dat werd gebouwd in Edmonton, Canada. Hij verrichtte zijn missie door het omzetten van duizenden niet-moesliems in

Noord-Amerika. Hij was ook in de gelegenheid uiting te geven aan zijn gedachten in Toronto, waar hij nogmaals het publiek wist te betoveren. Hij heeft de soefi tradities ingewijd die nog steeds in leven gehouden worden door vele andere soefi's en muhibiens. Hazrat Sahab (Radi Allah Ta'ala Anho) was er stellig van overtuigd dat Tassawuf en spiritualiteit de toegangspoort is voor niet-moesliems om de islam te begrijpen. Hij was ook ervan overtuigd, dat de soefi's het meest geschikt zijn en succesvol in het bekeren van mensen tot de islam.

Alhamdoellillah, door zijn gebeden heeft Allah ingestemd om Canada te zegenen met andere soefi's zodat het Licht van Noer-e-Mohammadi **صلى الله عليه وسلم** blijft branden in Noord-Amerika.

Zijn lichaam ligt in JANNAT-UL-BAQQI

Het was de 22e van Zil Hadj (22 augustus 1954) op de leeftijd van 63 jaar na een laatste bezoek aan onze Geliefde Profeet **صلى الله عليه وسلم** dat Hazrat Maulana Shah Abdoel Aliem Siddiqui Al Qadri Rehmatullah Alaih deze wereld vaarwel zij voor het hiernamaals. Allah Almachtige had zijn gebed geaccepteerd, omdat hij begraven wilde worden in Madina Munawara. Zijn lichaam rust op vreedzame wijze in de Jannatul Baqqi, in de buurt van het graf van Hazrat Aisha Siddiqua Radi Allahu Ta'ala Anha.

De spirituele keten van opvolging (spirituele genealogie)

1. Hazrat Mohammed Mustafa **صلى الله عليه وسلم**
2. Hazrat Ali Radi Allahu Ta'ala Anho
3. Hazrat Hasan Radi Allahu Ta'ala Anho

4. Shaikh Habibbe nihil Ajamiyi Radi Allahu Ta'ala Anho
5. Shaikh Dawood Datt Ta'irri Radi Allahu Ta'ala Anho
6. Shaikh Marouf Fil Karoukhiyi Radi Allahu Ta'ala Anho
7. Shaikh Sirriyi Nis Saqa - Tiyyi Radi Allahu Ta'ala Anho
8. Shaikh Sayyidit Twa-I-fatti ei Qasim Junaid Baghdadi Radi Allahu Ta'ala Anho
9. Shaikh Abi Bakr Nis Shibli Radi Allahu Ta'ala Anho
10. Shaikh sofie Wahidi Radi Allahu Ta'ala Anho
11. Shaikh sofie Azeezi Radi Allahu Ta'ala Anho
12. Shaikh ei Farahi Radi Allahu Ta'ala Anho
13. Shaikh ei Hasani Aliyil Qurayshi Radi Allahu Ta'ala Anho
14. Shaikh Abi Saidi Radi Allahu Ta'ala Anho
15. Sayyidina Shaikh Abdul Quadeer Jilani Ghawse Azaam Radi Allahu Ta'ala Anho
16. Shaikh Sayyidi sofie Razzaq Radi Allahu Ta'ala Anho
17. Shaikh Sayyidil sofie Swalihil Faqeer Radi Allahu Ta'ala Anho
18. Shaikh Ahmad Shah Sayyidi Radi Allahu Ta'ala Anho
19. Shaikh Sayyidi Shihabbiddin Radi Allahu Ta'ala Anho
20. Shaikh Sayyidi Shamsid Deene Radi Allahu Ta'ala Anho
21. Shaikh Sayyidi Alaa-id Deen Radi Allahu Ta'ala Anho
22. Shaikh Sayyidi Nouri Muhammad Shah Radi Allahu Ta'ala Anho
23. Shaikh Sayyidi sofie Jalaalis Sahra-yi Radi Allahu Ta'ala Anho
24. Shaikh Sayyidi Bahaawal Shee Qalandar Radi Allahu Ta'ala Anho
25. Shaikh ei Ma'ali Radi Allahu Ta'ala Anho
26. Shaikh Muhkamid Deeni Radi Allahu Ta'ala Anho
27. Shaikh Amir Shah Baa Laa yayru Radi Allahu Ta'ala Anho

28. Shaikh sofie Lateef Fil Bourriyyi Radi Allahu Ta'ala Anho
29. Shaikh Durweishi Muhammadin Radi Allahu Ta'ala Anho
30. Shaikh Ahmad Shah Shah Radi Allahu Ta'ala Anho
31. Shaikh sofie Lateefi Thani Radi Allahu Ta'ala Anho
32. Shaikh Madhe Shah Radi Allahu Ta'ala Anho
33. Shaikh Sayyiddi A'azam Ali Shah Radi Allahu Ta'ala Anho
34. Shaikh Sayyidi Muhammad Ali Shah Ghawse Radi Allahu Ta'ala Anho
35. Shaikh Maulana Muhammad sofie dokter Al Quaderi Radi Allahu Ta'ala Anho
36. Ahmad Mukhtaar Shaikh Siddiqui Radi Allahu Ta'ala Anho
37. **Shaikh Tareeqat Maulana Shah Mohammed Abdoel Aliem Siddiqui Al Quaderi Radi Allahu Ta'ala Anho**
38. Hazrat Mubalighe Islam Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui Al Quaderi Radi Allahu Ta'ala Anho.

Mediena Business School
www.sobm.nl

**NOORANI ISLAMIC
RESEARCH INSTITUTE**

www.tangali.net



Raza Sufi School www.tangali.net